



AMERIKA, AMERICA

over emigranten naar de Verenigde Staten van Amerika
een serie artikelen door **Willem Keeris**

Deel XX, Verstegen (deel 2)

Vorige keer hebben we gezien dat 24 leden van de Verstegen familie naar Noord Amerika emigreerden. Deze keer beknopt de lotgevallen van deze emigranten in Amerika.

De oudste Verstegen die emigreerde, was de 61-jarige Joannes Verstegen, vader van Johannes en Arnoldus. Over hem wordt verteld dat hij na aankomst in New York zo vermoeid was van de reis, dat zijn reisgenoten een rolstoel voor hem regelden. De stoel zou in een museum in Green Bay terecht gekomen zijn, maar werd daar later niet meer gevonden. Joannes overleed in 1859 in Little Chute en werd op het jaar eerder aangelegde kerkhof begraven. Zijn graf bestaat niet meer.

Zijn zoon Johannes, de eerste die emigreerde, trouwde in 1851 in Little Chute met Ardina van Handel uit Gemert. Haar moeder was Joanna Maria Verstegen, en Ardina was een volle nicht van Joannes Verstegen uit de vorige alinea. Ardina had meerdere broers en zussen die emigreerden. Johannes bouwde in 1863/1864 met

behulp van zijn broer Arnold, de eerste brug over de Fox rivier in Little Chute. Het echtpaar kreeg geen kinderen. Johannes overleed in 1870 en zijn vrouw in 1884. Hun graven zijn er ook niet meer. Kort

✠

Bid voor de ziel van zaliger
JOANNES VERSTEGEN,
ECHTGENOOTE VAN
ARDINA VAN HANDEL.

Geboren te Zeeland (*Noord-Brabant*), den 19.
Maart 1819, achterevoigens **BURGEMEESTER**
en **VREDERECHTER**, en als **R. C. KERK-**
MEESTER overleden te Little Chute, den
20. October 1870, betreurd door den
Pastoor en de Parochie.

— — — — —

Veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld
worden. Luc. VI : 37.
Geeft en u zal gegeven worden. Idem 36.
(Want) zalig zijn de barmhartigen, want zij
zullen barmhartigheid verwerven. Matth. V : 7.
(Ook) Heer! ik heb den luister van Uw Huis
bemind. Psalm.

Hij sluim're zacht, mijn dierbre doode!
Drukt zacht zijn stof, bemoste zode,
Tot aan den grooten wezriens-dag.
En dan, mijn God! zoo goed en feder,
Geef aan een' droeve Weduw' weder,
Wat haar zoo naauw aan 't harte lag.

.....

Acten van Geloof, Hoop en Liefde,
Aflaat van 7 jaren en zoo vele quadragenen.
Bened. XIV

— — — — —

Wed. J. F. Kloosterman te Nijmegen.

voor zijn dood doneerde Johannes Verstegen een klok voor de kerktoeren van Little Chute, die voor het eerst geluid werd op zijn eigen begrafenis.

Arnoldus Verstegen emigreerde in 1850 met zijn (eerste) vrouw en vier kinderen. Twee maanden na hun aankomst overleed zijn zoontje Hermanus, ruim 2½ jaar oud. Arnold liet al snel een stenen huis bouwen dat nog steeds bestaat. Er zijn in Little Chute nog zes kinderen meer geboren, maar vier van de tien zijn jong overleden. De andere zes zijn allemaal getrouwd, vier met iemand uit Nederland, waarvan één uit Zeeland en één uit Uden. De oudste dochter Adriana overleed in 1862, ruim drie maanden na haar huwelijk en vier dagen na de geboorte van haar jongste zusje, dat naar haar genoemd werd. In 1861 kwam Arnoldus terug naar Nederland in verband met de erfenis van zijn overleden schoonvader en hij ging terug naar huis aan boord van het stoomschip 'Kangaroo', dat vertrok uit Liverpool en op 3 april 1861 aankwam in New York.



In 1862 bouwde Arnoldus en zijn broer Johannes een watermolen aan de Fox rivier, de *Zeeland Mills*. Het was de eerste graanmolen in de omgeving. Het verhaal doet de ronde dat ze geen windmolen bouwden omdat ze zich realiseerden dat de molenaars in Zeeland soms lang op gunstige wind moesten wachten. De molen is op 14 mei 1930 afgebrand.

Eind 1863 overleed zijn vrouw die al lange tijd ziek was. In 1867 kwam hij opnieuw naar Nederland, nu om een vrouw te halen. Hij trouwde met Maria Catharina Alwijsia van der Aa uit Ravenstein (*1) en ging terug aan boord van de 'Malta', die vertrok uit Liverpool en op 11 juni 1867 aankwam in New York. Zijn neef Egbertus Verstegen was ook aan boord evenals Willem van der Aa, een broer van zijn nieuwe vrouw. De rest van die familie volgde een jaar later. Mogelijk is hij in contact gekomen met Catharina van der Aa via Henricus Bongers, een broer van haar moeder, die in 1850 in Little Chute bij Arnoldus in huis woonde.

Uit Arnoldus' tweede huwelijk zijn 13 kinderen geboren waarvan er zes jong overleden zijn. De andere zeven zijn allemaal getrouwd, één met een jongen uit Wanroij. En ofschoon er in de meeste publicaties over Arnoldus vermeld wordt dat hij 24 kinderen heeft gehad, in werkelijk zijn het er 'maar' 23, waarvan er tien jong overleden zijn.

In 1889 is Arnoldus nog eens op bezoek geweest in Nederland; hij ging toen weer naar huis aan boord van de 'Westernland', die vertrok uit Antwerpen en op 21 augustus 1889 aankwam in New York.

(*1) Wie weet plaats en datum?

Arnoldus overleed in 1900 in zijn huis in Little Chute en zijn vrouw in 1912 in Wrightstown, waar ze toen woonde bij haar stiefdochter. Ze zijn allebei in Little Chute begraven en hun graf bestaat nog wel.

Arnoldus is waarschijnlijk het meest bekend gebleven omdat hij brieven naar Nederland stuurde; er zijn nog 15 brieven bekend van hem.



Egbertus Verstegen ging dus samen met zijn neef Arnoldus in 1867 naar Amerika en zijn broer Johannes, priesterstudent, volgde in 1869. Hun levens liepen in Amerika voor een groot deel parallel.

Johannes ging naar Milwaukee om zijn priesterstudie af te ronden en werd in 1870 in Green Bay tot priester gewijd. Hij woonde toen officieel bij zijn neef Johannes Verstegen in Little Chute. Kort na zijn wijding werd hij pastoor van Freedom, waar hij bleef tot 1882. Daarna werd hij

overgeplaatst naar De Pere, waar hij pastoor was tot zijn overlijden in 1904. Zijn graf bestaat nog wel maar is nauwelijks te vinden omdat het helemaal overwoekerd is met gras.

Tijdens zijn pastoraat in Freedom, woonde in de pastorie ook zijn broer Egbertus Verstegen die in 1871 door hem in de echt verbonden was met Petronella Weyenberg, dochter van Hubertus en Petronella Willems. Egbertus en Petronella kregen geen kinderen, maar adopteerden een 1-jarig kind, Helen Bonner-Verstegen, dat met hen in de pastorie woonde. (zie mededelingenblad nummer 76, september 2017, bl. 17).

Toen pastoor Johannes overgeplaatst werd naar De Pere, gingen Egbertus, die werkte als koster, Petronella, de huishoudster, en dochter Helen met hem mee. Egbertus overleed in 1903 en werd in De Pere begraven. Zijn vrouw overleed pas in 1935 en ofschoon ze niet op de grafsteen vermeld wordt, moet ze bij hem begraven zijn.

Tot zover de leden van de Verstegen familie. Wat rest is de kinderen van Henrica Verstegen en Arnoldus van der Loop. Arnoldus en Henrica vestigden zich (in de buurt van) Hollandtown. Ze zijn daar overleden maar het is niet bekend wanneer.

Dochter Ardina was voor vertrek al getrouwd met Petrus van Doren. Ze woonden in Hollandtown waar nog een aantal kinderen geboren werden. Ze zijn daar in 1895 en 1873 overleden.

Dochter Wilhelmina trouwde met Johannes Mollen uit Reusel. Ze woonden in Little Chute waar de kinderen geboren zijn. Zij overleed er in 1892, hij in 1911.

Dochter Adriana trouwde met Henricus

van de Hei uit Zeeland, die in 1848 met zijn ouders geëmigreerd was. Ze woonden in Hollandtown, kregen daar kinderen en zijn daar overleden in 1910 en 1905.

Dochter Maria Anna trouwde met Peter Johannes Peters uit Venray. Ze woonden in Dundas, Calumet County, iets ten zuidwesten van Hollandtown. Zij overleed in 1918 in Little Chute en hij in 1923 in een ziekenhuis in Green Bay. Ze zijn samen begraven in Hollandtown. Een aantal van hun kinderen verhuisden naar Hay Springs, Sheridan County, Nebraska.



Zoon Gerardus trouwde met Agnes Willems uit Mill. Ze woonden in Hollandtown en verhuisden na de geboorte van hun kinderen naar David City, Butler County, Nebraska, waar ze beiden overleden, hij in 1913 en zij vier jaar later.

Zoon Wilhelmus trouwde twee maanden voor hun vertrek naar Amerika met Cornelia Jacobs uit Zeeland. Ze gingen wonen in de Town of Woodville, Calumet County, net iets ten zuiden van Hollandtown, en kregen daar hun kinderen. Veel 'van der Loop's' in Wisconsin stammen af van dit echtpaar. Ze overleden in 1902 en 1910 in Hollandtown, waar ze begraven zijn. (zie afbeelding)

Dochter Helena Maria trouwde met Adrianus van Rooy uit Mill die al in 1848 geëmigreerd was. Het echtpaar kreeg geen kinderen. Ze zijn in Little Chute overleden, hij in 1886, zij in 1902.

Meer weten?

Roger Crotteau, *NO BULL, The Peters VandeLoop Caper* (1998)

Over de nakomelingen van Peter Peters en Maria Anna van der Loop.