



*een serie artikelen over  
emigranten naar de  
Verenigde Staten van Amerika*

### Deel XXXIII, van de Hei (deel 3b)

In de vorige aflevering over de familie van de Hei, heb ik laten zien wat er in Amerika gebeurde met de kinderen van Henricus van de Hei en Petronella van Bree.

Nu wil ik ingaan op de lotgevallen van de kinderen van Cornelis van de Hei, de jongere broer van Henricus, en zijn vrouw Gertruda Bongers. Zoals we al eerder gezien hebben zijn uit hun huwelijk in totaal zes kinderen geboren: Johanna (1828), Peter (1829), Wilhelmina (1832), Antonius (1834), Hendrikus (1835) en Martinus (1837).

Als eerste vertrok het jongste kind, Martinus van de Hei, met zijn op het Oventje geboren verloofde Cornelia Hermens, die drie broers had die naar Amerika vertrokken waren. Martinus en Cornelia vertrokken in juli 1865 vanaf het Oventje in Zeeland en kwamen in augustus aan in New York. Vandaar vervolgden ze hun weg naar De Pere in Brown County, waar ze nog in dezelfde maand in het huwelijk traden; het huwelijk werd voltrokken door Wilhelmus Verboort, die in 1848 als kind vanuit Volkel met zijn ouders geëmigreerd was. Martinus en Cornelia kregen zeven kinderen. Hij overleed in 1917 in De Pere, 80 jaar

oud en Cornelia was 93 jaar toen ze in 1934 overleed. Ze zijn begraven op het *Mount Calvary Cemetery* in West De Pere.



*Bidprentje (in het Nederlands)  
van Martinus van de Hei  
(Zeeland 1837 – West De Pere 1917)*

De volgende leden van het gezin die vertrokken, waren moeder Gertruda Bongers, intussen weduwe, en twee van haar zoons, Peter en Hendrikus. Ze vertrokken in mei 1866. Zoals in deel XXXI vermeldt, overleed Peter al in Antwerpen en keerde zijn moeder Gertruda Bongers terug naar Zeeland. Hendrikus vervolgde echter zijn weg naar Amerika en kwam in juli 1866 aan in New York. Ook hij ging naar De Pere en trouwde ruim een jaar later met Johanna Godefrida (Regina) Craanen, die geboren was in Uden. Ze kregen vier kinderen.

Regina overleed al in 1895, 50 jaar oud en werd in De Pere begraven. Hendrikus overleed pas in 1929 op 93-jarige leeftijd in Wrightstown, maar hij werd bij zijn echtgenote begraven, op hetzelfde kerkhof als zijn broer Martinus.



*Bidprentje (Engelstalig)  
Hendrikus van de Hei  
(Zeeland 1835 - Wrightstown 1929)*

Ongeveer een maand na het vertrek van Gertruda, Peter en Hendrikus, vertrok ook Antonius van de Hei. Hij kwam precies een maand na zijn broer Hendrikus aan in New York. Net als zijn broers ging hij naar De Pere, maar hij trouwde in 1871 in de St. Willebrord kerk (de Hollandse kerk) in Green Bay, met Petronella Ummentum, die geboren was in Maasbree. Uit het huwelijk werden zo'n twaalf kinderen geboren. Antone overleed in 1915, bijna 81 jaar oud en zijn echtgenote in 1928 op 77-jarige leeftijd. Ze zijn allebei begraven op het *Mount Olivet*

*Cemetery* in East De Pere.



*Bidprentje (Engelstalig)  
Anton van de Hei  
(Zeeland 1834 - West De Pere 1915)*

Pas in 1881 maakte het volgende kind van Cornelis de oversteek naar Amerika: Johanna van de Hei, weduwe van Martinus van den Heuvel. Zij vertrok vanuit Uden met haar vier, in Uden geboren kinderen. Johanna overleed zeven jaar na aankomst in De Pere en werd op het *Mount Olivet Cemetery* begraven

Haar oudste kind, Theodorus van den Heuvel, trouwde in De Pere met Adriana van Lanen uit Uden. Hij overleed in 1933 en zij overleed 10 jaar later. Ze werden vlak bij De Pere begraven, op het Immaculate Conception Cemetery in de Town of Oneida. Johannes (John) van den Heuvel trouwde eerst met Elisabeth Bos uit Swolgen, die nog in hetzelfde jaar overleed, en daarna met Mary van Rooy, geboren in Little Chute; haar vader was Johannes Venrooij uit Den Dungen. John overleed in 1939, zes jaar later dan Mary. Ze zijn allebei in West De Pere begraven.



*Gezamenlijk bidprentje voor  
Joanna van de Hei, haar eerder in  
Nederland overleden echtgenoot  
Martinus van den Heuvel, die  
weduwenaar was van Theodora  
Maria Klaassen*

Gertruda van den Heuvel trouwde in De Pere met Reinier Hendricus (Henry) Derks uit Gassel. Henry overleed in 1933 en Gertruda in 1955. Ze liggen allebei begraven op het kerkhof in West De Pere.

Adrianus (Joseph) van den Heuvel, het jongste kind van Johanna van de Hei, trouwde met Anna Coenen, de dochter van Petrus (Peter) Koenen (Coenen) uit Boekel, die in 1848 met zijn ouders en andere kinderen naar De Pere emigreerde. Adrianus overleed in 1946 en Anna in 1972. Ze zijn begraven op het *Mount Calvary Cemetery* in West De Pere. Hun kleindochter Rita is een van mijn meest gewaardeerde contacten.

Wilhelmina van de Hei, getrouwd met Arnoldus van Lijssel, was het enige kind van Cornelis dat niet emigreerde; twee van haar eigen kinderen deden dat echter wel.

Hun oudste kind, Adrianus van Lijssel, vertrok met zijn vrouw Anna Maria van Duren en hun bijna drie maanden oude zoontje Arnoldus. In De Pere werden nog acht kinderen geboren. Adrianus (John genaamd in Amerika) overleed in 1932 en Anna Maria in 1938; ze werden begraven op het *Mount Olivet Cemetery* in East De Pere.

Hun in Zeeland geboren zoontje Arnoldus van Lijssel groeide op in De Pere en trouwde daar later met Dorothy van Lanen. Dorothy werd geboren in De Pere en was de jongste zus van Adriana van Lanen, de echtgenote van Theodorus van den Heuvel, die we al eerder tegenkwamen. Arnoldus en Dorothy (Dora) overleden respectievelijk in 1935 en 1940 en werden begraven in Rudolph, Wisconsin.

Het andere kind van Wilhelmina van de Hei dat emigreerde, was Johanna van Lijssel. In 1895, waarschijnlijk het jaar na aankomst, trouwde ze in De Pere met Cornelus van Iperen. Cornelus was in 1864 in de Rakt in Uden geboren. Hij had een tweelingbroer Martinus, die al veel eerder geëmigreerd was en die zich in Amerika 'van Kuylen' noemde.

Volgens mondelinge overlevering verdiende Cornelus van Iperen zijn overtocht door op het (stoom)schip als stoker te werken. Cornelus en Johanna overleden in Kaukauna. Cornelus, die intussen 'Van Eperen' heette, overleed in 1956 en zijn vrouw Johanna twee jaar eerder. Ze zijn begraven op het *Holy Cross Cemetery* in Kaukauna.

Hiermee zijn alle leden die deel uitmaakten van de familie van de Hei en die hun heil in Amerika zochten besproken; in totaal zijn dat er 40.



Als uitsmijter een foto van de drie broers en vermelding daarvan op pagina 5 in 'de Volksstem' van woensdag 18 mei 1910.

Je vraagt je wel af hoe dat fotograferen toen in zijn werk zou zijn gegaan!

**De gebroeders Antoon, Henry en Martinus Vandehey, wier gezamenlijke ouderdom 224 jaar is, lieten zich Zaterdag aftrekken. Een kraaiig drietal!**